

ZINGEN JULLIE MEE HET K'DO LIED?



Er is een plekje in de stad
waar je echt jezelf kan zijn,
je maakt er al je dromen waar
kom geloof ons maar!

(Refrein:)

Een streepje hier,
een veegje daar,
zoals een echte kunstenaar.
K'do is echt te gek,
't is een hele leuke plek'

Dansen, zingen en toneel,
ik leer terwijl ik speel.
De wereld die ontdekken wij zo
samen op K'do!



(Refrein:)

Een streepje hier,
een veegje daar,
zoals een echte kunstenaar.
K'do is echt te gek,
't is een hele leuke plek

(Brug)

*waarin zit een mooie do? in K'do!, in K'do!
waar verkopen wij veel show? in K'do!, in K'do!
waar weerklinkt er steeds bravo? in K'do! in K'do!
daarom roepen wij hier zo: GO K'do! GO K'do!*

(strofe + refrein: instrumentaal met kazou of la la la)

In de klas of in het atelier,
krijg ik steeds een goed idee.
Ik probeer, ik kijk, ik zoek, ik doe,
ik word het hier nooit moe.